

## Canberra

Canberra er Australiens hovedstad og har ca. 380.000 indbyggere.

Australien blev samlet til et land i 1901, og derfor planlagde man at bygge Canberra, da Sydney og Melbourne ikke kunne blive enige om, hvilken by der skulle være hovedstad. Derfor planlagde man en ny by midt mellem de to byer.

Byen blev designet af det amerikanske arkitektpar Walter Burley Griffin og Marion Mahony Griffin. Arbejdet blev påbegyndt i 1913, men sat i bero på grund af Første Verdenskrig. Den blev officielt indviet i 1927.

Canberra er den eneste større by i Australien, som ikke ligger ved kysten. Derfor har den færre industri- og handelsvirksomheder end de store australske byer. Tanken var dog også, at den lå bedre beskyttet end byerne ved kysten i tilfælde af angreb.

Australian War Memorial er opført i 1941. Ud over et mindesmærke for faldne australske soldater er det et omfattende militærmuseum. I 2015 var der 450.000 besøgende.



# Helt skudt i krigsmuseum

**Museum.** Australiens krigsmonument og museum Australian War Memorial i hovedstaden Canberra blev i 2015 kåret som landets bedste turistattraktion. Den hæder forstår man efter et besøg, som sætter dybe spor

-Jeg garanterer, at ingen af jer forlader Australien War Memorial uden at have knebet en tåre, siger museumsguiden, da hun byder velkommen foran hovedindgangen.

Umiddelbart har jeg svært ved at tro på hendes spådom, da krigsmonumentet udefra ligner mange andre imponante bygninger, der hylder sit lands faldne. Men Australian War Memorial er uden sidestykke det smukkeste krigsmonument og museum, jeg nogensinde har besøgt.

Udsigten over grønne Canberra og parlamentet ude i horisonten er ubegribelig.

Inde i hjertet af monumentet får man samme fornemmelse som ved spanske Alhambra, hvor de smukke bygninger spejler sig i en pool. "Infinity Pool" er det smukke og velvalgte navn i Australian War Memorial, hvor der vanen tro også brænder en evig flamme.

Rundt om poolen er samtlige ydervægge fyldt med store bronzaplader med navnene på de 100.000 australske soldater, der faldt

under Første og Anden Verdenskrig. Til sammenligning mistede cirka 80 danske soldater livet under anden verdenskrig i kamp for de allierede og under invasionen 9. april 1940.

De mange australske navne er inddelt efter krige og specifikke slag, men modsat mange andre lande står der ikke rang på soldaterne. Kun navne.

Jeg synes, det giver god mening, at der er generaler og menige side om side.

- De er alle faldet i kamp for deres hjem-